

graag
voldoende
frankeren

Dienst geestelijke verzorging van Dichterbij

Stiemensweg 12

6591 MD Gennep



graag
voldoende
frankeren

Parochie St. Martinus en St. Norbertus

Niersdijk 1

6591 DL Gennep

Koster Piet Janssen:
“Herman helpt altijd met collecteren; hij geniet er enorm van.”



Eigen keuze

Ook - en wellicht juist - bewoners van Dichterbij hebben weleens een luisterend oor nodig en de mogelijkheid om zich te uiten. Als daar behoefte aan is, kunnen zij tevens voor rouwbegeleiding of een gesprek een beroep doen op de geestelijk verzorgers van Dichterbij en de pastoor van de parochie. Ieder maakt daarin zijn eigen keuze. Pastoor Hans Bouman: “Ik sta ook klaar voor cliënten die alleen maar even willen praten omdat ze verdrietig zijn.”

Lid van de parochie

Iedereen die katholiek gedoopt is, is automatisch lid van de katholieke kerk. Alleen moet diegene dan wel bij de parochie bekend zijn. Dit kan door bijgaand

formulier in te vullen. Lid van de parochie wil zeggen dat de cliënt er echt bij hoort en er nog beter gekeken kan worden wat de parochie en de cliënt voor elkaar kunnen betekenen. Te denken valt aan de eerdergenoemde activiteiten of het betalen van kerkbijdrage.

Heeft u vragen/opmerkingen voor de dienst geestelijke verzorging of voor de parochie, dan kunt u deze stellen via bijgaande antwoordkaart of per e-mail. Tevens bestaat de mogelijkheid om een cliënt te laten registreren als parochiaan van de parochie.

Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen met:

- geestelijk verzorger Cor Maas:
06-27432147
- pastoor Hans Bouman:
0485-511888

Meer informatie is daarnaast te vinden op de websites www.dichterbij.nl en www.norbertusparochie.nl

Deze folder is mede mogelijk gemaakt door

SAMENLEVEN
Stichting vrienden van Dichterbij

Redactie: Dorry Smeets Communicatie & Journalistiek
Opmaak: Vorm & Vast




dichterbij



Wat hebben wij elkaar te bieden?

Samen zoeken we naar jouw specifieke mogelijkheden, met betrokkenheid, warmte en professionaliteit als werkwoorden.

In alle openheid en eerlijkheid.

Want zeg nou zelf,

wie of wat geeft jouw leven betekenis?

Wat heb jij nodig om jezelf te zijn?

(uit de Ode van Dichterbij)



Cliënten van Dichterbij en religie hebben altijd dichtbij elkaar gestaan. En dan gaat het om religie in de breedste zin van het woord. Of zoals geestelijk verzorger Cor Maas het verwoordt: “Vanuit Dichterbij kijken we niet louter naar geloof, maar eerder naar zinbeleving; geloof is daar een invulling van.” Waren de cliënten voorheen aangewezen op hun ‘eigen’ kapel, door de vermaatschappelijking - met onder andere het gevolg dat deze er niet meer zijn - is de stap naar de reguliere kerk al eerder gezet. Dit past geheel binnen de visie van Dichterbij. Want juist nu cliënten meer participeren in de samenleving ligt hier een grote behoefte, zoals aan de rituelen die in allerlei vieringen aanwezig zijn. Beide parochies in Gennep staan open voor deze groep mensen. Pastoor Hans Bouman: “Alle parochianen zijn even belangrijk. Dus ook de cliënten van Dichterbij zijn van harte welkom!”

Waarom deze folder?

Middels deze informatie willen we cliënten en hun ouders/verwanten en medewerkers laten zien welke mogelijkheden er zijn en welke keuzes zij hierin kunnen maken. U leest hier verder meer over.

Mogelijkheden



Eucharistieviering

Cliënten komen naar de gewone Eucharistievieringen in de parochiekerken. De één komt op zaterdag om 17.45 uur naar de St. Norbertuskerk, de ander op zaterdag om 19.00 uur of op zondag om 10.00 uur naar de St. Martinuskerk. De frequente bezoekers ervaren dit als zeer waardevol. Voor iedereen kan het een andere betekenis hebben: bidden voor papa en mamma, een kaarsje opsteken, kijken naar het Mariabeeld of luisteren naar de liedjes. Zij kunnen in de viering ook een actieve rol spelen.



Acoliet Tobias Wolters:
“Het mooiste van de Mis vind ik het luisteren naar de preek. Soms vind ik het moeilijk, maar meestal begrijp ik het wel.”

Samen-viering Dichterbij

Met uitzondering van de vakanties is er in de St. Norbertuskerk iedere zaterdag om 16.00 uur een viering met aandacht voor de beleving van mensen met een verstandelijke beperking. Deze viering wordt voorgedaan door

een van de vijf geestelijk verzorgers van Dichterbij. Door de inhoud op eenvoudige wijze dicht bij de cliënten te brengen is de betrokkenheid groot. Via projectiebeelden wordt het thema van de viering zichtbaar gemaakt. De cliënten genieten van het koor, zingen als dat kan mee en komen naar voren om te vertellen voor wie ze willen bidden. Verwanten kunnen uiteraard mee naar de kerk en vooraf samen een kopje koffie drinken in buurthuis ‘VanOns’.



DVC-er Karin Martens:

“Ze vinden het heel fijn om naar de kerk te gaan. Het is vertrouwd en herkenbaar. Ik merk dat de cliënten er veel plezier aan beleven.”

Katholieke Kletsgroep

Drie tot vier keer per jaar gaat een vaste groep cliënten naar de ‘Katholieke Kletsgroep’, een naam die ze zelf voor deze praatgroep bedacht hebben. Geestelijk verzorger Annemieke Beekers vertelt een (bijbel)verhaal en samen zingen en bidden ze. Iedereen heeft zo zijn/haar eigen inbreng, waar duidelijk ruimte is voor de gevoelens en beleving van de cliënten.



Geestelijk verzorger Annemieke Beekers:

“Het is ook een plek om je verdriet te delen; daar is enorme behoefte aan.”

Kringviering

Op dagbestedingen zijn er zo’n acht tot tien maal per jaar kringvieringen die worden begeleid door de geestelijk verzorgers. Hierbij beleven de cliënten ieder op hun eigen wijze bekende rituelen. De viering heeft een vast patroon, waarbij zingen, delen, zorgen en bidden elkaar op een speelse manier afwisselen. De persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer staat hierbij centraal.



Levende Kersttocht

Met veel enthousiasme doet een aantal bewoners van Dichterbij jaarlijks mee aan de Levende Kersttocht; sommigen als vrijwilliger,

anderen als herder of een Romeinse soldaat. Deze laatste beeldt uit dat mensen - waaronder Maria en Jozef - naar Bethlehem moesten komen om ‘geteld’ te worden. De kersttocht voert langs allerlei elementen uit het kerstverhaal, zoals de drie koningen, de schapen, een kameel en uiteraard het kindje Jezus in de kerststal.



Activiteiten

Cliënten kunnen binnen de parochiegemeenschap een actieve rol hebben. Dit is mogelijk door een Mis te dienen, te helpen met collecteren, het schoonmaken van de kerk, maar ook door het rondbrengen van het parochieblad. Mogelijk valt er nog te denken aan andere activiteiten. De betrokkenheid met de gemeenschap zal hierdoor alleen maar groter worden.



Antwoordkaart voor dienst geestelijke verzorging

Naam :
Adres :
Telefoon : mobiel:
Email :

Aankruisen wat van toepassing is:

Ik ben: cliënt
 ouder
 verwant
 begeleider Dichterbij

wil graag in contact komen met een geestelijk verzorger
 wil graag bezoek ontvangen van een geestelijk verzorger
 wil graag in gesprek over:
 Andere vraag/opmerking:

Verzoek/vraag mailen aan: geestelijkeverzorging@dichterbij.nl
of versturen via deze kaart



Antwoordkaart voor parochie

Naam : geb.datum:
Adres :
Telefoon : mobiel:
Email :

Naam contactpersoon:

Naam :
Adres :
Telefoon : mobiel:
Email :

Aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk:

wil graag in contact komen met de parochie
 wil graag bezoek ontvangen van de pastoor
 wil graag geregistreerd worden als parochiaan van de parochie.
 wil graag in gesprek over:
 Andere vraag/opmerking:

Verzoek/vraag mailen aan: kerk@norbertusparochie.nl
of versturen via deze kaart